

# 2023



hospice de liefde



# Jaarbericht



## **Jaarbericht Hospice de Liefde**

*Het verhaal van Hospice de Liefde gaat verder...*

Met dit jaarbericht 2023 geven we u zicht op het afgelopen jaar. Een jaarverslag met cijfers, feiten en vooral persoonlijke verhalen. Vier vrijwilligers en een bestuurslid blikken terug en vertellen wat hen beweegt om hun bijdrage te leveren.

Allemaal mensen met een verschillende achtergrond, verschillende rollen en taken die een belangrijke missie delen: Er willen zijn voor onze gasten en hun naasten. Vanuit de kernwaarden: Aandacht, Openheid en Liefde.

### **De organisatie**

Onze twee betaalde coördinatoren hebben, in samenwerking met de vrijwillige dagcoördinatoren, organisatorische aspecten opgepakt die ze wilden versterken of invoeren. In 2023 waren dit onder anderen het vrijwilligersbeleid, de invoering van complementaire zorg en de organisatie van herdenkingsbijeenkomsten.

### **Vrijwilligersbeleid**

Het beleidsplan 'Vrijwilligers' is geactualiseerd en dat heeft onder meer geleid tot een nieuwe, planmatigere aanpak van de wervingsacties en het opstellen van half-jaarkalenders waarin bijeenkomsten met en voor vrijwilligers in opgenomen zijn. De huidige vrijwilligers, onze beste ambassadeurs, hebben geholpen met het regelmatig verspreiden van flyers en doorzetten van social mediaberichten.

Het door een tweetal vrijwilligers gemaakte prijswinnende vlog over de 'meerwaarde van vrijwilligerswerk in een hospice' leverde, naast een mooi bedrag, naamsbekendheid op. Net als onze deelname aan de 'Rotterdamse Verborgene Tuindagen'. Gelukkig merken we het effect van alle activiteiten. Met regelmatig mogen we nieuwe vrijwilligers begroeten. Toch kunnen er altijd meer bij. Met name zorgvrijwilligers. Hoe dat zit leest u in het interview met zorgvrijwilliger Marja Bakker.



Naast werven zetten we in op binden en behouden van vrijwilligers. Er was afgelopen jaar volop gelegenheid voor het organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten gericht op ontmoeting, ontspanning, scholing en het inventariseren van dat wat vrijwilligers en zorgprofessionals bezighoudt als het gaat om het reilen en zeilen in ons hospice.

Een uitschieter in het kader van elkaar ontmoeten was onze eerste Vrijwilligersdag. Als blijk van waardering was er medio april een feestelijke middag met ontvangst in de tuin, een klein pianoconcert in de huiskamer, verschillende workshops en een stille disco als afsluiting.

### **Complementaire zorg**

Een groep enthousiaste zorgvrijwilligers en zorgcollega's van Laurens Thuiszorg hebben een driedaagse training complementaire zorg gevolgd. Ze leerden onder andere de basisprincipes van aromazorg en aquazorg met als doel nog meer comfort te bereiken voor de gasten.

### **Herdenkingsbijeenkomst**

Vanwege Corona was het sinds de opening van het hospice nog niet gelukt om een herdenkingsbijeenkomst te organiseren voor nabestaanden van overleden gasten. In 2023 kon dat wel. In mei was er een bijeenkomst in de tuin en in december op de geheel verbouwde zolder van de boerderij. Nabestaanden, het nazorgteam en de coördinatoren beschrijven de bijeenkomsten als 'intiem, mooi en zinvol'.

*De zolderruimte van het hospice is per dagdeel te huur. Met een vloeroppervlakte van 120 m<sup>2</sup>, eigen ingang, keuken en toiletgroep is het een uitstekende locatie voor activiteiten in de sfeer van het hospice zoals yoga- of meditatielessen, trainingen, presentaties of lezingen. Voor gebruikers een fijne ruimte, voor het hospice een welkome bron van inkomsten.*

### **Feiten en Cijfers**

In totaal heeft Hospice de Liefde dit jaar 53 gasten mogen ontvangen. Het bezettingspercentage van de kamers bleef daarmee stabiel rond de 88%. Het aantal ligdagen per gast was gemiddeld 36; in 2022 was dit 33 dagen en daarmee ook vergelijkbaar met 2022. Ook de rituelenruimte die gebruikt wordt voor het opbaren van overleden gasten en kleinschalige uitvaartdiensten werd goed benut.

We ontvingen 29 gasten uit Rotterdam, 21 uit de omliggende gemeenten en 3 uit de Hoekse Waard. De verdeling man/vrouw is nagenoeg gelijk. Qua leeftijd ontvangen we vooral mensen in de leeftijd van 60-80+

Totaal 105 vrijwilligers. Waarvan 55 zorgvrijwilligers. 13 Kookvrijwilligers en 15 vrijwilligers die de tuin op orde houden. De overige vrijwilligers zijn actief in de werkgroepen communicatie, facilitair, leergang, bestuur of de Stichting Vrienden van Hospice de Liefde. Onze jongste vrijwilliger is 19 en de oudste 78 Jaar

Het aantal vrijwilligers was gedurende 2023 stabiel. Om diverse redenen stopten gedurende het jaar vrijwilligers tijdelijk of definitief met hun vrijwilligerswerk in het hospice. Denk aan persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, verhuizen, mantelzorg of te druk met werk of eigen bedrijf. Maar gelukkig kwamen er weer net zoveel nieuwe vrijwilligers bij.

23 vrijwilligers volgden de door Hospice de Liefde ontwikkelde driedaagse Leergang 'Zijn met sterven'. In de leergang is er veel aandacht voor het werken vanuit onze kernwaarden. Daardoor ontstaat er een sfeer om naast 'doen' er daadwerkelijk te 'zijn' voor de gasten, hun naasten en elkaar.

11 medewerkers van onze samenwerkingspartner Laurens Thuiszorg deden mee aan een tweedaagse scholing gebaseerd op de leergang.

Vier artsen van de met ons samenwerkende huisartspraktijken Mozaïek en Zijpe stonden gasten zonder eigen huisarts bij. Voor gasten die van verder weg komen, kan de eigen huisarts geen zorg bieden.



## Sponsorwand



### Donateurs helpen ons helpen

Hospice de Liefde komt financieel rond met behulp van subsidies, fondsen, verblijfsbijdragen van gasten en donaties (in geld of natura) van mensen, bedrijven en organisaties zoals Bewonersfond Zuidwijk, die ons een warm hart toedragen. Er is zelfs sprake van een lichte stijging in donaties. Mede daardoor is het ook in 2023 gelukt om de exploitatie rond te krijgen. Dank aan allen die hierbij hielpen.

Ook in 2023 vertaalde de waardering van gasten en naasten zich regelmatig in giften, groot en klein. En we ontvingen donaties vanuit mooie initiatieven zoals: een sponsorloop georganiseerd door een nabestaande en de verkoop van brei- en haakwerk van de dames van 'Creatief voor het goede doel'. Bijzonder was de donatie die binnenkwam via een vrijwilliger die met pensioen ging. Zij koos voor een informeel feestje zonder toespraken. In plaats van afscheidscadeaus vroeg ze haar collega's om een donatie voor een goed doel waaronder het hospice.

*De jaarlijks op de website geplaatste jaarrekening van Hospice de Liefde geeft een goed beeld van de actuele financiële situatie.*





“In het hospice doe ik er alles aan om te zorgen dat het geen instelling wordt en een echt bijna-thuis-huis blijft.”

**Pal staan voor een echt bijna-thuis-huis.**

*Wie? Anke Vink sinds maart 2019 bestuurslid.*

*Werkzaam als: Coördinator Kwaliteitszorg In het Erasmus MC.*

“Ik zei altijd: als ik met pensioen ben, wil ik als zorgvrijwilliger in een hospice werken. Met pensioen ben ik nu ook nog niet, maar toen een collega mij tipte dat er bij mij om de hoek een hospice werd opgericht, heb ik mij toch al aangemeld als zorgvrijwilliger. Al heel snel kreeg ik een telefoontje van de toenmalige voorzitter. Ze zochten een bestuurslid met een zorgachtergrond. Ik kreeg de rol van secretaris, maar houd mij vooral bezig met zorgvraagstukken. Mijn kennis als adviseur kwaliteit en patiëntenzorg en mijn ervaring in leidinggeven is zeker wat ik meebreng. Maar ik denk nog meer mijn achtergrond als verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg. Dus, zegt ze lachend, ik ben hier nu vijf jaar en heb nog nooit als zorgvrijwilliger gewerkt!”

“Ook al werk ik zelf met plezier in een zorginstelling, in het hospice doe ik er alles aan om te zorgen dat het geen instelling wordt en een echt bijna-thuis-huis blijft. Ik ben daar heel ‘conservatief’ in. Bij het beslissen over nieuwe maatregelen of werkafspraken zal ik altijd vragen: Waarom zouden we dat willen? Zou iemand dat thuis ook doen of hebben? Ik vind het belangrijk om elke keer die boodschap uit te dragen. Dat vind ik echt de rol die ik heb.”

“We zijn dus geen instelling, maar wel een organisatie! Dan is het handig als voor iedereen duidelijk is waar de communicatie plaatsvindt. Waar je documenten kan vinden en over welke versie we het hebben. Als je dat goed organiseert is dat fijn voor iedereen. Daarom heb ik mij in 2023 sterk gemaakt voor de invoering van Teams, een samenwerkingsysteem dat onze organisatie dient. Andere institutionele systemen daar moeten we van weg blijven.”





"Mijn manier van kijken naar wat nodig of onnodig is, is vooral ontstaan in mijn tijd als oncologieverpleegkundige. We waren toen met een groep jonge verpleegkundigen die, misschien een beetje extreem, aanschopten tegen de gevestigde orde van artsen die vonden dat alles volgens de regels moest. 's Morgens om zes uur patiënten wakker maken om te wassen, vonden we onzinnig. Het leek ons fijner om dat over te laten aan de ouders van de, soms nog jonge, patiënten die in die tijd lange periodes bij ons in het ziekenhuis waren en daar ook overleden. Ik heb het als heel bijzonder ervaren en mooi, dat we zo uit ons hart wilden werken."

"Ook mijn verblijf in Engeland in het kader van een opleiding palliatieve zorg heeft mijn manier van kijken bepaald. In Engeland zijn de eerste hospices ontstaan en kwam ik in aanraking met het gedachtengoed erachter. Het raakte mij meteen dat je op een heel andere manier met sterven om kan gaan. Dat gedachtengoed vind ik terug in de kernwaarden van ons hospice: Aandacht, Openheid en Liefde."

"Het is niet voor iedereen weggelegd om in een warme omgeving thuis te overlijden. Daarom is het fijn dat dit hospice er is en we met elkaar zorgen dat diegene zijn of haar laatste weg kan afleggen zoals men wil. Fijn als mensen daar financieel aan willen bijdragen, maar nog belangrijker: dat er vrijwilligers zijn die toch maar mooi minimaal vier uur per week zorg of iets anders komen leveren. Ik heb daar respect voor."

*Interview en tekst Paula Schenk, vrijwilliger communicatie.*





"Ik probeer in het laatste stukje van hun leven nog een beetje kleur te geven."

### **In gesprek met vrijwilligers Joke en Bert Borsboom**

Door Hans Gijsen, bestuurder Hospice de Liefde.

*Ik ontmoet het echtpaar Borsboom op een mooie lentedag in de prachtige tuin van ons hospice. De tuin waar Bert al heel wat uren als tuinvrijwilliger in de grond heeft zitten wroeten en waar alles nu groeit, bloeit en rondkruipt, inclusief de onvermijdelijke slakken. Joke en Bert zijn beiden als zorgvrijwilliger direct betrokken bij onze gasten.*

#### **Eerste contact**

Joke vond een folder bij een fysiotherapeut. Ze kende de locatie en had meteen 'Daar wil ik zijn'. Bert is door Joke bij het hospice betrokken geraakt. Er was een NL-doe-dag voor de tuin. Hij is in de tuin begonnen. In de wintermaanden is het rustiger in de tuin waardoor hij zich ook heeft aangemeld als zorgvrijwilliger.

#### **Geven en ontvangen**

Voor Joke is de hospice een heel fijne plek. "Ik mag er zijn wie ik ben. Ik leer heel veel in de omgang met mensen. Ik geef aandacht, een luisterend oor, een stuk verzorging, gastvrijheid." Joke geeft ook massages die ontspannend werken bij de gasten. Massages aan handen, voeten, soms ook aan hoofd en gezicht. Het komt vaak voor dat de gast tijdens de massage in slaap valt en zo wordt er een stukje rust geboden. Rust in het hoofd en in het lijf. Massage is een onderdeel van de complementaire zorg die aangeboden wordt in ons hospice, naast de noodzakelijke medische zorg. In een aantal workshops neemt Joke andere vrijwilligers mee bij het leren masseren van mensen in hun laatste levensfase.

Naast alles wat groeit en bloeit in de tuin vindt Bert het contact met gasten erg fijn, de eenvoudige dingen en momenten die er zijn met de gasten.

#### **Samen**

In het begin wilden Joke en Bert niet samen een dienst draaien. Dat is inmiddels veranderd. Joke: "Ik heb een stukje dominantie en dat klikt niet altijd in de samenwerking met Bert. Toen kwam er een periode waarin ik aan mezelf moest toegeven dat ik niet meer alles kon en daardoor kan ik nu wel met Bert samen werken. Dat is een leerproces geweest en dat pakt hartstikke goed uit. We zijn zelfs weer een stukje naar elkaar toegegroeid doordat we delen wat we tegenkomen." Bert knikt instemmend. Thuis bespreken ze bijzondere zaken of dingen die hen geraakt hebben. Meestal hebben ze er een kort gesprek over en laten ze het daarna los.



### Het overlijden van gasten

Joke vindt het prettig om er te zijn voor mensen die komen te overlijden. "Ik probeer in het laatste stukje van hun leven nog een beetje kleur te geven." Op dit moment heeft Joke het zelf wat moeilijker vanwege een broer en schoonzus die gaan sterven. Daarbij ervaart ze veel steun van zowel een medevrijwilliger, een thuiszorgmedewerker en een coördinator. Joke voelt zich gedragen door de gemeenschap.

Bert vindt het 'zijn' met mensen die komen te overlijden niet zwaar. "Ik heb gekozen om hier te zijn en ik heb wat met de dood. Ik weet dat de mensen die hier zijn gaan sterven. In dat stuk wil ik ze begeleiden. Op het moment dat ik er ben, ben ik bewust aanwezig." Vorig jaar heeft Bert een traumatische gebeurtenis meegemaakt met zijn neef. "Dan ging ik soms expres naar het hospice toe om daar met aandacht bezig te zijn, zodat ik geen last meer had van die gedachten aan mijn neef."

### De dood

Voor Bert is het dubbel, enerzijds heeft hij sterke ervaringen die volgens sommigen doen denken aan reïncarnatie. Dat gevoel leeft voor hem heel sterk. Daarnaast is hij heel rationeel. "Dan denk ik: na dit leven is het gewoon afgelopen." Bert is heel bewust bezig met dingen die waardevol voor hem zijn. "Dit leven is gewoon goed en prachtig. Misschien is er iets hierna, maar dat weet ik niet."

### De gemeenschap

Joke weet zich gedragen door de gemeenschap. Voor Bert is dat anders. Bert is wat meer op zichzelf dan Joke, alhoewel hij daar dubbel in is: "Ik praat wel graag, aan de andere kant wil ik niet zoveel praten." Bert vindt het fijn dat hij diensten kan kiezen waarin het wat rustiger is.

Voor Joke is het nodig om het contact met de gasten nu even op een laag pitje te zetten vanwege de familieomstandigheden en haar eigen gezondheid. Zodra het haar weer lukt is zij heel graag in het hospice aanwezig.





## Joke geeft ook les in hand- en voetmassage



### **Kernwaarden van het hospice: Aandacht, Openheid en Liefde**

Joke: "Als je werkelijk vertelt wat je bezighoudt, dan is die openheid, aandacht en liefde zeker aanwezig. In het begin vertelde ik nog niet zo heel veel van mezelf, wilde ik werk en privé echt gescheiden houden. Nu vertel ik wat meer en dan is die aandacht en openheid er. Het is een wisselwerking."

Bert ervaart het gemeenschapsgevoel in de tuingroep in sterke mate. De tuingroep ontmoet elkaar, anders dan zorgvrijwilligers die niet in vaste teams optrekken, elke woensdagmiddag om in de tuin te werken.

### **Boeddhistische inspiratie**

Joke zegt dat ze weinig weet van het boeddhisme. "We hebben wat boekjes in huis, maar we lezen er niet in." Wel vindt ze de rust en aandacht tijdens de 5 minuten stilte tijdens de overdracht erg fijn. "Dat is prettig omdat ik dan kan voelen wat ik voel. Ook de Liefdevolle Vriendelijkheid, volgens mij een uitspraak vanuit het boeddhisme, die is vaak in mijn hoofd aanwezig. En mediteren spreekt me erg aan."

Bert praat graag met vrienden over het boeddhisme. "Van de geloven staat het me het meeste aan."

Voor beiden was het wel een belangrijke factor om bij ons hospice te komen, niet vanwege de geloofsovertuiging, maar vanwege de inspiratie.





“Er is veel huishoudelijk werk.  
Maar er zijn voor gasten en hun  
naasten staat op de eerste plek.”

### Nergens zoveel leven als in een hospice

*Wie: Marja Bakker*

*Wat: vanaf de oprichting (2020) zorgvrijwilliger en nazorgverlener, 1 tot 2 keer per week*

*Werkzaam als: gepensioneerd, daarvoor werkzaam bij de Hogeschool Rotterdam als voorlichter, manager en beleidsadviseur Caribische studenten.*

*Interview en tekst: Marlies Feytens*

Jaren terug bezoekt Marja een vriend die in een hospice verblijft. Daar ontstaat het idee om na haar pensioen ook in een hospice te werken. “Ik vond het mooi dat er zo’n plek bestaat, waar je je laatste tijd op aarde kunt doorbrengen. Daar wilde ik ook aan bijdragen”, legt ze uit. Als ze via initiatiefnemer Ernst Kleisterlee hoort over Hospice de Liefde is de keuze dan ook snel gemaakt.

Marja moet wel een flink eind reizen om bij het hospice te komen. Maar dat heeft ze ervoor over. “Er zit een ander hospice bij mij in de buurt. Maar ik kies bewust voor Hospice de Liefde. Het is zo’n fijne plek en sfeer en het team is hecht. Ik zou het niet willen missen.”

### Echt contact

Sinds de oprichting van Hospice de Liefde in 2020 werkt Marja er als zorgvrijwilliger. Een bewuste keuze. “Dan betekenen je direct iets voor de gasten die er verblijven. Dat sprak me erg aan.” Eigenlijk run je een groot huishouden vertelt ze. Het mooist aan het werk vindt Marja dan ook het contact met gasten.

“Er is veel huishoudelijk werk. Maar er zijn voor gasten en hun naasten staat op de eerste plek. Een hand vasthouden, een praatje maken”, vertelt ze. “Soms wil iemand de ziekte niet accepteren, maar zie je ze toch langzaam naar het moment toegroeien en loslaten. Het is heel mooi als je daaraan iets kunt bijdragen. En gasten klagen eigenlijk nooit, dat vind ik bijzonder.”





### **Nergens zoveel leven**

Sinds twee jaar participeert ze ook in het Team Nazorg. Zes weken na een overlijden neemt ze contact op met nabestaanden. Om te vragen hoe het gaat en naar hun ervaringen met Hospice de Liefde. "Dat zijn fijne gesprekken. Ook nabestaanden zijn vaak dankbaar voor het verblijf van hun dierbare, het betekent veel. Ze kunnen de dagelijkse zorg hier loslaten en zich richten op hun geliefde. Ook is er altijd iemand beschikbaar vanuit ons. Mensen voelen zich hierdoor erg gesteund", aldus Marja.

"Er is nergens zoveel leven als in een hospice. Dat zei iemand ooit tegen me en het klopt helemaal. Alles komt hier samen. Soms is het heel vrolijk en soms heel verdrietig. En dat mag er allebei zijn."

### **Belangrijk werk**

De bedoeling is dat er elke dienst twee vrijwilligers zijn, maar dat lukt vaak niet. "De laatste tijd ben ik regelmatig alleen, dat vind ik jammer. Vaak is daardoor geen tijd om langer bij iemand te zitten. Of om bijvoorbeeld met gasten naar buiten te gaan en te wandelen." Ook is met zijn tweeën werken prettiger. "Er gebeuren emotionele dingen. Dan is het fijn als je dat kunt delen en bespreken met een andere vrijwilliger."

Marja hoopt dan ook vurig dat er meer vrijwilligers bijkomen. "Wat ik aan iedereen wil meegeven die een beetje tijd en ruimte heeft: twijfel niet en word ook vrijwilliger bij Hospice de Liefde! Mensen denken soms dat werken in een hospice eng of zwaar is. Maar het is zulk dankbaar en betekenisvol werk. Het is het mooiste werk dat ik ooit heb gedaan!"

### **Oproep: vrijwilligers gezocht!**

Help je mee en word je ook vrijwilliger? Zoals in de zorg, keuken of tuin? We hebben diverse vacatures.

Kijk op: [www.hospicedeliefde.nl/vrijwilligers](http://www.hospicedeliefde.nl/vrijwilligers)





“Er bleek heel wat te doen te zijn voor een man die klussen leuk vindt.”

### **Kluslustrum, er is altijd iets te doen**

*Dick van der Horst, vrijwilliger facilitair en doe-het-zelver bij uitstek, schrijft over het hoe en wat van zijn betrokkenheid bij ons hospice.*

“15 april 2024: heimelijk mijn eerste lustrum bij Hospice de Liefde gevierd! Ik weet nog heel goed dat ik samen met Paula, mijn vrouw, bij Jancees Brinkers op de zolder van ons hospice op een informatieavond was. Mijn zoon appte op die avond dat de Notre Dame in Parijs in brand stond. Dat was dus 15 april 2019, dit jaar vijf jaar geleden! Een vriendin van Paula had haar gevraagd voor het hospice. Ze hadden nog iemand nodig voor de PR en Communicatie. Paula had daar wel oren naar. Ik dacht: ‘Ik ga gezellig mee. Misschien is het ook wel wat voor mij’.

Het hospice was nog in aanbouw. Er waren toen doe-middagen: elke dinsdagmiddag was er een inloop voor vrijwilligers die de handen uit de mouwen wilden steken. Daar de werkzaamheden voor ons bedrijf, een audiovisueel productiebureau, op een laag pitje stonden vanwege ons komende pensioen, zijn we daar elke week aan de slag gegaan. Er bleek heel wat te doen te zijn voor een man die klussen leuk vindt.

Eén van de eerste dingen die ik kon en mocht doen was het maken van een boekenkast, geheel op maat in een hoekje van de aanstaande huiskamer van het hospice. Een leuke uitdaging! Daarna volgden de klussen en klusjes elkaar in rap tempo op. Van het ophangen van televisies en lampen in de gastenkamers tot het compleet verbouwen van de zolder. De uitdaging bij die verbouwing was om het zo goedkoop mogelijk te doen. Zo heb ik voor het luttele bedrag van 150 Euro een complete keuken uit een huis in Nieuwerkerk aan den IJssel gesloopt en weer op zolder opgebouwd. Intussen werd ik gevraagd om de maandelijkse test van het brandalarm uit te voeren. Dat heb ik wel een tijdje gedaan en daarnaast ook korte cursussen gegeven aan vrijwilligers en thuiszorgmedewerkers hoe om te gaan met dat alarmsysteem. Maar eigenlijk is het verplicht moeten doen van dingen niets voor mij. Ik ‘vergeet’ ze nogal makkelijk (lees: heb er geen zin in.)





Gelukkig heb ik een technische medestander in het hospice die dit soort zaken met liefde oppakt: Ernesto Quirante. Hij doet alle routineklussen: van het brandalarm tot het buitenzetten van de afvalcontainers, van het schoonmaken van de koffieautomaat tot het doen van metingen in het kader van legionella-preventie.

Ook voor onze gasten kan ik regelmatig direct wat betekenen, van het afstellen van TV's tot het repareren van een meegebrachte sta-op stoel. Van het verlengen van bedden tot het ophogen van bureautjes zodat je er met een rolstoel onder past.

Ook dit jaar staat er weer het nodige op het programma. De tuinverlichting is intussen aangelegd. De volgende uitdaging is om samen met zorgvrijwilliger en handige dame Lis Coppenrath, de zonnenschermen voor de gastenkamers gebruiksvriendelijker maken.

Daarna worden de door zorgvrijwilliger Marianne de Die gemaakte geluiddempende kussens aan het plafond in de overdrachtsruimte opgehangen. Dan is het tijd om een muur van het coördinatoren kantoor op te knappen en een klushok op de zolder te realiseren.

Kortom: er is altijd iets te doen! Heerlijk!"

"



Dick van der Horst in de door hem net gerealiseerde familiekamer (augustus 2023)







Kapelburg 298, 3085 HV Rotterdam  
010-303 12 22  
info@hospicedeliefde.nl  
www.hospicedeliefde.nl  
KvK 70187142  
NL 64 TRIO 0788 9123 99